

CBB-Bericht van maart 2019, de nieuwsbrief van de CBB, de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden

*De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt
in al wat groeit en leeft
Zijn adem uitgezaaid*

Uit: Veertigdagentijdkalender van de Protestantse Kerk

Beste lezers van de CBB! Woensdag 6 maart begint de veertigdagentijd, ook wel de vastentijd genoemd. Deze periode bereidt ons voor op Pasen, waarbij we zowel het lijden en sterven van de Heere Jezus gedenken als vieren dat Hij de dood overwon. Hij stond op uit de dood en heeft de dood daarmee verslagen. Zo heeft Hij een nieuw begin gemaakt. In de veertigdagentijd kunt u naar Pasen toelevan met verschillende uitgaven van de CBB.

Verder brengen wij u graag op de hoogte van nieuws over de CBB en stellen wij meerdere nieuwe uitgaven aan u voor. Aan het einde van het CBB-Bericht vertellen we u hoe u een uitgave kunt bestellen, hoe u met ons contact kunt opnemen en hoe u zich kunt uitschrijven voor deze nieuwsbrief. We hopen dat u met plezier naar dit CBB-Bericht zult luisteren!

Veertigdagentijd en Pasen

Volgende week begint de Veertigdagentijd. Deze periode wordt van oudsher gebruikt om elke dag toe te leven naar Goede Vrijdag en Pasen. Bij de CBB zijn uitgaven verkrijgbaar die u hierbij kunnen helpen. Deze zullen wij nu voor u kort toelichten:

- De 40dagentijdkalender van de Protestantse Kerk is dit jaar in een nieuw jasje gestoken. Een dagelijkse Bijbeltekst en quote, recept, verhaal of gedicht brengen u steeds een stapje dichterbij Pasen, feest van een nieuw begin. Het thema is 'Een nieuw begin'. Deze uitgave is gratis aan te vragen in braille en in gesproken vorm.
- Uitgeverij De Banier geeft elk jaar een nieuwe editie uit in de reeks van 49 korte overdenkingen voor de lijdensweken, samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen. De nieuwste is 'Dragende Zijn kruis' van dr. H.F. Kohlbrugge, de edities van 2018 en 2017 heten 't Is al voor mij geschied' en 'Op weg naar Golgotha'. Prijs per stuk is €9,95. We lichten ze nu kort toe.
- 'Dragende Zijn kruis' bevat 49 overdenkingen van dr. H.F. Kohlbrugge, samengesteld door Kranendonk-Gijssen uit de nagelaten werken van Kohlbrugge. Enkele zinnen uit deze uitgave: "Christus droeg Zijn kruis, maar het was niet Zijn eigen kruis. Het was ons kruis! Wij zijn het waard om de vloek, de eeuwige schande en de eeuwige smaad te moeten dragen. En toch was het Zijn kruis. Want zó heeft het Zijn eeuwige liefde behaagd." Verkrijgbaar in braille met artikelnummer 801 en in gesproken vorm met artikelnummer 802.
- 't Is al voor mij geschied' behandelt 49 overdenkingen van Johannes Calvijn over het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Zo kunt u tijdens de 40 Dagentijd elke dag hierbij stil staan door de overwegingen van Calvijn. U kunt deze uitgave bestellen in braille met artikelnummer 757 en gesproken vorm met artikelnummer 756.

- 'Op weg naar Golgotha'. Dit boek bevat overdenkingen van C.H. Spurgeon over het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus en biedt daarmee een mogelijkheid om tijdens de lijdensweken elke dag stil te staan bij 'het Lam van God, Dat de zonde der wereld wegneemt'. De brailleversie heeft artikelnummer 723 en de gesproken versie 722.
- De CBB heeft ook andere uitgaven voor de veertigdagentijd, bijvoorbeeld 'Op weg naar Pasen' van ds. Jos Douma. Douma laat ons Jezus ontdekken in de Veertigdagentijd. Voor elke dag in de Veertigdagentijd is er een Bijbeltekst, een korte overdenking en een gebedszin. Te koop in braille met artikelnummer 414 en gesproken vorm met artikelnummer 413, verkrijgbaar voor €6,-.
- Paas-cd '40dagentijd en Pasen'. Dit is een eigen uitgave van de CBB uit 2015. Op deze cd staan enkele Bijbelteksten, gedichten en een meditatie die in het teken staan van de Veertigdagentijd en Pasen. De teksten worden omlijst door muzikale fragmenten. Te koop in gesproken vorm met artikelnummer 629, prijs is €5,-
- 'Houd U niet ver van mij' van dominee Roelof Vellinga. In de Veertigdagentijd kunt u met dit boekje elke dag heel even stil staan bij een paar woorden uit Psalm 22, het oude lied van koning-dichter David. Zo kunt u nadenken over Gods aanwezigheid of nog meer Zijn afwezigheid in deze wereld. Verkrijgbaar in zowel braille als gesproken vorm voor €5,-. De brailleversie heeft artikelnummer 418 en de gesproken versie 415.

Hemelvaart en Pinksteren

Speciaal voor Hemelvaart en Pinksteren heeft de CBB in 2014 een luister-cd samengesteld met gedichten, Bijbelteksten, muziek en een meditatie van emeritus-predikant en professor A. Baars uit Woudenberg. Dominee Baars heeft zijn overdenking speciaal voor deze cd bij de CBB ingelezen. U kunt deze cd voor €5,- bestellen en beluisteren via een cd-speler en een Daisyspeler.

Nieuws over de CBB

Nu brengen wij u graag op de hoogte van nieuws over de CBB. U hoort een persbericht over uitbreiding bij de CBB, nieuws over de aanwezigheid van de CBB op de Ziezo- en de Kerkenbeurs en kort iets over social media.

Persbericht: CBB opent negende opnamestudio

Ermelo – De CBB heeft in januari officieel de negende opnamestudio in Ermelo in gebruik genomen. Hierdoor is er meer capaciteit om boeken, kranten en tijdschriften in te lezen voor mensen met een leesbeperking.

Toegang tot informatie is belangrijk, zeker in deze maatschappij. Toch is die toegang niet altijd vanzelfsprekend. Voor mensen met een leesbeperking zijn passende leesvormen onmisbaar. Gesproken tekst bijvoorbeeld, zodat een tijdschrift beluisterd kan worden.

De CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden, is een belangrijke producent van passende leesvormen, zoals braille, grootletter en audio. Door het werk van de CBB kunnen

mensen met een leesbeperking blijven lezen. Een veel toegepaste vorm van passend lezen is gesproken tekst. De opdrachten hiervoor nemen toe. Om mensen met een leesbeperking blijvend te kunnen voorzien van audio is uitbreiding van de capaciteit noodzakelijk.

Het inlezen van boeken, kranten en tijdschriften wordt gedaan door vrijwillige inlezers. De lectuur wordt ingelezen in professionele opnamestudio's. De opnames voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Het aantal vrijwillige inlezers groeit. Om te zorgen dat er ook faciliteiten zijn voor het toenemend aantal vrijwilligers is studio negen ingericht.

CBB aanwezig op Ziezo-beurs en Kerkenbeurs

De CBB hoopt ook dit jaar aanwezig te zijn op de Ziezo-beurs en de Kerkenbeurs. De Ziezo-beurs vindt plaats in het Beatrixgebouw in Utrecht op 15 en 16 maart en is een beurs over leven met minder zicht. Het is een evenement voor iedereen met een visuele beperking, hun familie, vrienden, begeleiders én iedereen die hiermee beroepsmatig te maken heeft. De CBB heeft standnummer 36. Ook op de Kerkenbeurs op 22 en 23 maart in Jaarbeurs Utrecht hoopt de CBB met standnummer A062 aanwezig te zijn. De Kerkenbeurs is een beurs voor kerkelijk beheerders en bestuurders. We gaan graag met u in gesprek, hopelijk ontmoeten wij u daar!

Volg ons op social media!

De CBB is op steeds meer plekken te vinden op sociale media. Zo bestaat de Facebookpagina 'CBB – Blijven Lezen' al langere tijd en kunt u de CBB ook volgen op Twitter door te zoeken op CBB, @CBBVoorlichting. Sinds kort kunt u ook op de hoogte blijven via Instagram: de CBB is daar te volgen onder de naam 'cbbblijvenlezen'.

Nieuwe uitgaven van de CBB

Er worden regelmatig nieuwe uitgaven aan de collectie van de CBB toegevoegd. We zullen nu kort de uitgaven introduceren die sinds het vorig CBB-Bericht nieuw verkrijgbaar zijn.

'FIER'

Stichting Woord en Daad heeft in augustus vorig jaar in samenwerking met uitgeverij De Banier de tweede editie van 'FIER' uitgebracht. 'FIER' is een magazine voor christelijke vrouwen over bewust leven en eerlijke keuzes rondom voedsel. In deze Fier lees je hoe je als christelijke vrouw in Nederland zó kunt omgaan met voedsel dat er eerlijker kansen ontstaan voor mensen in armoede. Daarom vind je in deze FIER naast (h)eerlijke recepten, do it yourselfs ook veel tips om voedselverspilling tegen te gaan. Verder vind je in het magazine bijzondere interviews. 'FIER nr. 2' is in braille (artikelnummer 804) en gesproken vorm (artikelnummer 803) verkrijgbaar voor €7,50.

'Luther voor leken'

Lutherkenner Sabine Hiebsch beschrijft het leven van deze wereldberoemde hervormer: zijn zoektocht naar God in het klooster; zijn kritiek op de gangbare theologie, maar ook op kerkelijke misstanden en het instituut van de katholieke kerk. Toen de kerk Luther buiten haar muren plaatste, stond deze voor de uitdaging nieuwe structuren te ontwikkelen; het wordt beschouwd als het begin van een nieuwe tijd. Voor iedereen die zoekt naar een korte kennismaking met Luther, biedt 'Luther voor leken' een heldere introductie. Verkrijgbaar in braille (artikelnummer 799) en in gesproken vorm (artikelnummer 800) voor €12,50.

'Leven en licht 2019'

Op verzoek heeft de CBB dit Bijbels dagboek van uitgeverij Den Hertog omgezet naar grootletter. Aan dit dagboek werken ieder jaar zes ervaren auteurs mee, waarbij rekening gehouden wordt met het kerkelijk jaar. De stukjes zijn toegankelijk geschreven, bieden inzicht in Gods Woord en hebben dagelijks een spits om over na te denken. Aan de aflevering van 2019 werkten de volgende auteurs mee: ds. M. Goudriaan, ds. K. Hoefnagel, ds. J.S. van der Net, ds. L.W.Ch. Ruijgrok, ds. P. van Ruitenburg en ds. A. van de Weerd. Voor 'Leven en licht 2019' in grootletter (artikelnummer 819) wordt een bijdrage gevraagd van €7,90.

Mogelijke nieuwe uitgaven bij de CBB

De CBB wil graag luisteren naar de wensen van haar lezers. Daarom noemen wij hier enkele tijdschriften en boeken die mogelijk aan de collectie van de CBB toegevoegd kunnen worden, als er voldoende interesse voor is. Wellicht zou u graag het christelijk familietijdschrift 'GezinsGids' in braille, grootletter of digitale vorm willen lezen? Of het gratis blad 'Friedensstimmecontact' van stichting Friedensstimme Nederland? Deze stichting ondersteunt Russische evangelisten en zorgt voor evangelisatielectuur. Met dit blad wordt u acht keer per jaar op de hoogte gehouden met informatie over deze evangelisten en over gebedspunten.

Naast deze twee bladen wil de CBB ook graag de volgende drie boeken aan haar collectie toevoegen. Het eerste boek is van A. Visser, 'Mij is nodig van U gedoopt te worden'. Deze bespreekt het originele doopformulier van Petrus Datheen en heeft een prijs van €8,95. Uit het formulier trekt Visser lijnen naar de verkiezing, het verbond, de rechtvaardigmaking, de volwassendoop en de kinderdoop. Vervolgens zal er een Bijbels gefundeerd pleidooi klinken om de Kinderdoop niet onder te waarden, maar naar waarde te waarden.

Het tweede boek heet 'Gevangene nummer 1', het indrukwekkende levensverhaal van SDOK-oprichter Richard Wurmbrand en zijn vrouw Sabina. Het boek is uitgegeven door de Banier en Stichting De Ondergrondse Kerk en kost €19,95.

Het derde boek heet 'Altijd dat kruis' van dr. A. van der Beek. De auteur is emeritus hoogleraar theologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij stelt dat de christelijke theologie draait om Christus en dat Hij in deze wereld het meest zichtbaar is aan het kruis. Van de Beek wordt niet moe om dit steeds weer aan de orde te stellen. Zijn lezers worden er soms wel moe van: altijd maar weer dat kruis. In dit boek legt Van de Beek uit dat zijn benadering juist pastoraal en missionair essentieel is. Een optimistisch verhaal stuurt juist de mensen die het hardste het evangelie nodig hebben met een kluitje in het riet. God is liefde, maar niet lief. Gelukkig maar dat Hij niet alles pikt. Het boek 'Altijd dat kruis' kost €12,99.

Mocht u interesse hebben in een van deze uitgaven, dan kunt u een e-mail sturen naar voorlichting@cbb.nl of telefonisch contact opnemen met 0341-56 54 88. We horen ook graag in welke leesvorm u het zou willen lezen.

Wist u al dat...?

Wist u al dat u ook via streaming kunt luisteren naar gesproken uitgaven van de CBB? Dat kan op verschillende manieren. Dat kan bijvoorbeeld via afspeelapparaten met een streaming optie, zoals de VictorReader Stream, de Plectalk Linio en de Webbox. Een andere manier is de app Dolphin EasyReader. Deze kunt u gratis downloaden voor uw smartphone of tablet met iOS of Android. Vervolgens kunt u contact opnemen met de CBB om de inloggegevens te krijgen. Zo kunt u overal luisteren naar christelijke lectuur van de CBB.

Wist u al dat de Protestantse Kerk in Nederland haar verschillende magazines heeft samengevoegd tot een gratis, maandelijks magazine? Het magazine is met name bedoeld voor ambts- en taakdragers, maar ook geschikt voor andere geïnteresseerden. Voortaan wordt het maandelijks blad 'woord&weg' afwisselend aangevuld met 'Jong Protestant', 'Diakonia' of 'Kerk&Israël Onderweg'. Kosteloos verkrijgbaar onder de naam 'woord&weg' in gesproken vorm, bij voldoende interesse ook in andere leesvormen.

'Over grenzen'

Sinds kort maakt de CBB voor de organisatie Zending Over Grenzen het magazine 'Over Grenzen' toegankelijk. Via Zending Over Grenzen kunt u het magazine kosteloos ontvangen in grootletter en gesproken vorm. In drie nummers per jaar blijft u zo op de hoogte van nieuws en projecten. Via telefoonnummer 036 536 36 15 of via e-mailadres info@zendingovergrenzen.nl kunt u contact met hen opnemen.

Bestellen

Wilt u een uitgave bestellen? Dat kan op twee manieren:

U maakt het bedrag van de uitgave die u wenst te ontvangen over op IBAN NL17INGB 0000 5032 41 ten name van de CBB te Ermelo. Vermeld duidelijk uw naam, uw adres en het artikelnummer. Heeft de uitgave geen artikelnummer? Vermeld dan de titel van de uitgave en de leesvorm die u wenst te ontvangen.

Het is ook mogelijk telefonisch te bestellen en de CBB een eenmalige machtiging te geven om het desbetreffende bedrag van uw rekening af te schrijven.

Wilt u meer informatie over een uitgave van de CBB, onze gratis catalogus in passende leesvorm ontvangen of wilt u iets bestellen? Bel dan naar 0341-56 54 99 of mail naar info@cbb.nl.

Mogelijkheid tot uitschrijven

Wenst u deze nieuwsbrief van de CBB niet meer te ontvangen? Dan kunt u zich uitschrijven door te bellen naar telefoonnummer 0341-56 54 72 of een e-mail te sturen met naam en adres naar administratie@cbb.nl.

Dit is het einde van het CBB-Bericht van maart 2019.